



Het bestuur wenst iedereen een zeer prettige vakantie en spreekt de hoop uit dat we elkaar na de vakantie weer mogen zien. De nieuwe MFA de Kei zal na de vakantie nog niet gereed zijn. Vermoedelijk wordt dit november 2024. Dus we wachten af maar het zal mooi worden. Tot na de vakantie.

Voordat we naar de nieuwe Kei gaan. Hoe zijn wij begonnen?

OPRICHTING VAN DE E.H.B.O.-VERENIGING

Op 17 augustus 1947 was er een landelijke actie om zich te melden voor het oprichten van een E.H.B.O. vereniging.

Op 27 augustus 1947 deed de heer J. Zagers, woonachtig in de Bakkerstraat 130H, het verzoek om een oprichting van een E.H.B.O. afdeling Reusel. Ook de heer A.G. Anthonis, toen woonachtig op de Nieuwstraat 338 te Reusel, deed een gelijksoortig verzoek aan de Nationale Commissie voor E.H.B.O.

De correspondentie liep verder via de heer Zagers.

Per 4 september 1947 werd de heer J. Zagers door de Commissie geïnformeerd, dat zij probeerden om dr. L. Snieders te bewegen om de leiding op zich te nemen.

De Commissie schreef aan dr. Snieders dat hij in Reusel wellicht té veel belangstelling zou krijgen bij het oprichten van een onderafdeling E.H.B.O. Financiële risico's waren voor de Commissie, dr. Snieders behoefde alleen de cursusgeving ter hand te nemen. Minimaal moesten er 15 personen lid worden van de "nieuwe" vereniging.

Dr. Snieders liet niets van zich horen en na aandringen zag hij ervan af.

Op 28 april 1948 ontving de Nationale Commissie het bericht dat dr. Zijlmans uit Bladel bereid was om de cursus te geven. Per omgaande werd de heer Ch. v.d. Aa uit Oisterwijk hierover geïnformeerd. De heer v.d. Aa was waarnemend secretaris v. Noord-Brabant van de Nat. Commissie. Hij werd verzocht met spoed e.e.a. te regelen, daar men anders bang was dat de inspiratie in Reusel zou expireren!!!

Op 30 april kreeg de heer Zagers vervolgens bericht van van de Aa. Er moest een vragenlijst ingevuld worden. Ook het bestuur van het

plaatselijke Wit Gele Kruis, de secretaris de heer A.A. Willekens, Hoofdstraat 10 te Reusel, kreeg een copie van de brief die aan de heer Zagers was gericht.

Bij ontvangst van voornoemde brief was de heer Zagers ziek thuis, maar hij stuurde direct een bode naar de heer Anthonis om bij hem langs te komen.

De vragenlijst werd ingevuld en per 5 mei 1948 kwam de bevestiging dat e.e.a. was ontvangen. Er werden door de Nat. Commissie 700 folders per trein-expressie opgestuurd die vervolgens op zondag 9 mei aan de kerk na de eucharistievieringen uitgereikt moesten worden. De pastoor diende hiervoor nog wel toestemming te geven aldus de brief.

Op 24 mei 1948 vond de daadwerkelijke oprichting plaats en de E.H.B.O.-vereniging Reusel was hierbij geboren.

Het nieuwe programma.

Het programma is ingediend bij de FMA de Kei en dit is nog niet helemaal goedgekeurd maar het komt goed.

Voor het nieuwe seizoen zijn er 2 instructeurs bijgekomen. Ze zijn net geslaagd voor hun instructeursdiploma. Ze zullen ook meedoen bij het geven van de lessen. De namen zijn Hanneke en Nicole. Het bestuur wenst de nieuwkomers veel succes en plezier tijdens het lesgeven. In een volgende nieuwsbrief zullen ze zich voorstellen.

Binnenkort zullen de datums van de lessen bekend worden gemaakt. Er zal een gebruiksaanwijzing voor het plannen gemaakt worden.